

# ‘Zichtbaar Verleden’ in Erfgoedlokaal Haren ons dorp

**We vieren dit jaar dat Noord-Brabant 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Voor het grootste deel van onze provincie kwam in de laatste maanden van 1944 echter al een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Ook in de regio Oss kwam de bevrijding rond de 19<sup>e</sup> september snel op gang.**

Met een geheel nieuwe tentoonstelling in het kader van dit bevrijdingsjubileum, brengt Erfgoedlokaal Haren ons dorp in samenwerking met heemkundevereniging Berchs-Heem en Stadsarchief Oss: ‘Zichtbaar Verleden 1940-1950’. Deze tentoonstelling behandelt de periode van bezetting tot vrijheid. Het Erfgoedlokaal is gevestigd aan Kerkplein 6 te Haren bij Oss. ‘Zichtbaar Verleden’ is te bezoeken elke eerste zondag van de maand van 11:00 - 15:00 uur en loopt vanaf zondag 1 december tot en met zondag 5 april 2020.

‘Zichtbaar Verleden’ neemt haar bezoekers mee naar een periode waarin met tastbare voorwerpen bepaalde tijdvakken uit 1940-1950 worden weergegeven. Zo wordt er aandacht besteed aan de mobilisatietijd, het verzet, de Jodenvervolging en spraakmakende oorlogsgebeurtenissen in de regio. Ook wordt er aandacht besteed aan de persoonlijke verzorging. Hoe gingen we om met de schaarste die er was en hoe creatief waren we in het vinden van oplossingen. Welke vervoersmiddelen hadden we ter beschikking. Hoe gingen we om met onze vrije tijd. Hoe belangrijk waren fotografie en kunst. Waarin speelden dieren een rol op het strijdtoneel. Hoe werd de drukpers gehanteerd door zowel de bezetter, bevrijder als door het verzet. Zeker mag in het geheel de strijd in Nederlands Indië niet ontbreken. Met beeld en geluid wordt deze tentoonstelling meer diepgang gegeven zodat de bezoeker een duidelijk beeld krijgt van ‘bezetting tot vrijheid’.



Erfgoedlokaal Haren ons dorp nodigt u uit om de tentoonstelling ‘Zichtbaar Verleden’ in de komende wintermaanden te komen bekijken!

## **Informatie:**

Het Erfgoedlokaal is gehuisvest in de voormalige kloosterboerderij links naast Klooster Bethlehem aan het Kerkplein te Haren bij Oss. Iedere eerste zondag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Bezoek in groepsverband buiten de gebruikelijke openingstijden is mogelijk; alleen op afspraak. Voor verdere informatie: [www.harenonsdorp.nl](http://www.harenonsdorp.nl).

## **Entree:**

€2,00 per persoon. Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.