

Franciscus en Clara - Middag In ontmoeting met het kruis

Betekenis geven aan een teken(ing)



Zaterdag 26 Oktober 2019 14.00 – 16.00
Minderbroeders Megen (Kloosterstraat 6 ; Tuin-zaal)

Franciscus en Clara - Middag In ontmoeting met het kruis

Betekenis geven aan een teken(ing)



Zaterdag 26 Oktober 2019 14.00 – 16.00
Minderbroeders Megen (Kloosterstraat 6 ; Tuin-zaal)

Het kruis van San Damiano blijft tot ons spreken middels zijn beeldtaal. Bij Franciscus krijgt het kruis een markante plaats, in zijn spreken en bidden. Zelfs de beeldtaal van het kruis veranderde.

Tot zelfs in deze tijd waar ieders persoonlijke expressie meetelt. En mogelijk toch een gemeenschappelijk actuele uitdrukking is van het kruispunt waar wij staan.

Een middag waar het woord en het beeld naast elkaar staan onder begeleiding van Broeder Macair en Zuster Agatha.

Bij de Minderbroeders te Megen
(Kloosterstraat 6 ; Tuin-zaal)
op zaterdag 26 Oktober 2019
Thema-middag in ontmoeting met het kruis.

vanaf 13.30 inloop, met een kopje koffie of thee

14.00	welkom
	beschouwingen rond het kruis
14.30	Geleide meditatie
14.45	“In dit teken ... “
	eenvoudig neerzetten van een teken(ing)
15.30	meditatieve afronding
15.45	hedendaagse (potlood-)lijnen
	kijk om te verbreden en te verdiepen
16.00	afscheid

vrije bijdrage wordt gewaardeerd

Het kruis van San Damiano blijft tot ons spreken middels zijn beeldtaal. Bij Franciscus krijgt het kruis een markante plaats, in zijn spreken en bidden. Zelfs de beeldtaal van het kruis veranderde.

Tot zelfs in deze tijd waar ieders persoonlijke expressie meetelt. En mogelijk toch een gemeenschappelijk actuele uitdrukking is van het kruispunt waar wij staan.

Een middag waar het woord en het beeld naast elkaar staan onder begeleiding van Broeder Macair en Zuster Agatha.

Bij de Minderbroeders te Megen
(Kloosterstraat 6 ; Tuin-zaal)
op zaterdag 26 Oktober 2019
Thema-middag in ontmoeting met het kruis.

vanaf 13.30 inloop, met een kopje koffie of thee

14.00	welkom
	beschouwingen rond het kruis
14.30	Geleide meditatie
14.45	“In dit teken ... “
	eenvoudig neerzetten van een teken(ing)
15.30	meditatieve afronding
15.45	hedendaagse (potlood-)lijnen
	kijk om te verbreden en te verdiepen
16.00	afscheid

vrije bijdrage wordt gewaardeerd